

HET WILHELMINABOS

TUSSEN DRONTEN EN KAMPEN

In het jaar 2000 las ik in de krant dat er ter nagedachtenis aan overleden kankerpatiënten een glazen gedenkteken opgericht zou worden in het Wilhelminabos bij Dronten. Voor 10 gulden kon je de naam van een overleden familielid in een glazen plaat laten graveren. Voor mijn ouders, die allebei aan darmkanker waren overleden, heb ik dit toen aangevraagd.



Op 9 december 2000 zijn de eerste *'bomen voor het leven'* aangeplant in het Koningin Wilhelminabos ter speciale herinnering aan onze aan kanker overleden dierbaren



En zo zag deze gedenkplaats eruit in het jaar 2000. Als je goed naar deze foto kijkt, dan zie je de grote rechtopstaande glazen platen, waar de namen van de aan kanker overleden mensen in gegraveerd zijn.



Een gedenkplaats in het Wilhelminabos. Heel toepasselijk.



Dit zijn de grafstenen van mijn ouders op het kerkhof in Anjum.

Dirk J. Visser en Siewwke Visser-Hovinga

Nu staan de namen van mijn ouders en ook hun sterfdagen gegraveerd in de glazen gedenkplaten in het Wilhelminapark dichtbij Dronten.

- 26 januari 1952 - Dirk Janszoon Visser
- 25 november 1980 - Siewwke Visser Hovinga





Namen van in 1980
overleden
kankerpatiënten

25 november -
Sieuwke Visser-
Hovinga



De boom verbindt in weer en wind
de wereld met de wolken
om met zijn takken onze groet
naar boven te vertolken
waar zij, door ons zo teer bemind,
het hemelrijk bevolken...

Pieter de Vos

ter nagedachtenis aan

Dirk Janszoon Visser

is in november 2000
in het Koningin Wilhelminabos te Dronten
'een boom voor het leven' geplant.



De boom verbindt in weer en wind
de wereld met de wolken
om met zijn takken onze groet
naar boven te vertolken
waar zij, door ons zo teer bemind,
het hemelrijk bevolken...

Pieter de Vos

ter nagedachtenis aan

Sieuwke Visser-Hovinga

is in november 2000
in het Koningin Wilhelminabos te Dronten
'een boom voor het leven' geplant.



9 november 2000

Deze 3 vlaggen hingen die dag in het Wilhelminapark bij Dronten.



Hoewel ik een Fries van geboorte ben, kreeg ik samen met een vrouw uit Delfzijl de eer om voor de provincie Groningen een boom te planten.

Maar eerst moest ik de Groningse vlag hijsen.

Heb ik met veel plezier gedaan



De man van de mevrouw, met wie ik de herdenkingsboom voor de provincie Groningen mocht planten, was ook aan kanker overleden.