

*Zwanny heeft twee boeken geschreven die in de boekhandel te koop zijn.
U kunt ze ook rechtstreeks kopen bij de uitgever 'Jouw Boek / U2pi'
e-mailadres: info@u2pi.nl. Telefoon: 070 387 2770*

Het eerste boek heet: 'MISKIND'

Dit boek gaat over Zwanny haar eigen leven. En vooral over haar moeder, die naar later bleek, niet haar biologische moeder was. Maar dat kwam ze pas te weten, toen alle betrokken personen, op één na, overleden waren.

Alleen een nog heel oude in leven zijnde tante, die aan vasculaire dementie leed, kende het familiegeheim. In een helder ogenblik vertelde zij aan haar eigen dochter dat niet Zwanny niet de dochter van haar oudste zus was, maar van haar jongst zusje, dat op zeventienjarige leeftijd in verwachting raakte van haar zwager, die toen al met haar oudste zus getrouwd was. En dat was de vader van Zwanny.



Samenvatting

Miskind is het boeiende, waargebeurde verhaal van Evi Wiersing (pseudoniem van de auteur Zwanny Visser-Zandt) die opgroeide met een moeder die niet van haar kon houden. Het zijn herinneringen en verhalen die haar leven voor een groot deel bepaald hebben.

Het eerste deel van het boek is geromantiseerd op basis van feiten die de auteur van familieleden vernomen heeft. Ina (moeder van Evi) groeit op tijdens de oorlogsjaren (WOII) in een Gronings boeregezin. Zij trouwt jong en krijgt drie kinderen. Twee baart zij zelf, maar het eerste kind (Evi) komt via een andere weg in het leven van Ina terecht. Dit lijkt de oorzaak te zijn van de moeizame, liefdeloze relatie tussen moeder en dochter.

In het tweede en derde deel beschrijft de auteur de ontwikkeling van Evi, van meisje tot volwassen vrouw en zelf moeder van eigen kinderen en vele pleegkinderen. De zoektocht naar een teken van genegenheid van haar moeder of dat ene zinnetje: "ik hou van jou" loopt als een rode draad door het hartverscheurende verhaal. Als moeder Ina uiteindelijk op haar sterfbed ligt houdt zij de lippen stijf op elkaar en doet alsof zij nog in coma ligt. Kort nadat Evi en haar man weer zijn vertrokken, blijkt Ina wel daarna nog met haar andere dochter en zoon te hebben gesproken. Deze laatste actie van Ina is kenmerkend voor alle andere verhalen die hierover in dit boek staan.

De titel van het tweede boek dat Zwanny geschreven heeft is:

‘ONS HUIS = HUN THUIS’

Dit boek gaat over een groot pleeggezin, dat later een kindertehuis wordt. Schrijft Zwanny hier over ons eigen pleeggezin ‘Huize Plexat’? Nee, gelukkig niet, want in dit verhaal gebeuren dingen, die wij als pleegouders niet graag meegemaakt hadden.

Maar wanneer u dit boek leest, blijkt heel duidelijk dat de schrijfster Zwanny zelf een pleegmoeder is geweest.



Samenvatting

De auteur van dit boek, Zwanny Visser-Zandt, en haar man hebben bijna 30 jaar lang als pleegouders aan vele kwetsbare kinderen een veilig, warm thuis geboden. De ervaring van deze rijke jaren legde de basis voor dit boek over het echtpaar Anita en Twan en hun pleegtehuis. De verhalen zijn door de auteur verzonnen, maar zouden zomaar gebeurd kunnen zijn. Natuurlijk gaat alles, net als in het echte leven, met ups and downs, zoals de dood van pleegdochter Liesje en een zedenmisdrijf waarbij twee pleegzonen het slachtoffer werden. De verhalen geven de lezer een uitgebreid beeld van de gang van zaken binnen een groot pleeggezin en de instanties waar pleegouders mee te maken krijgen. Door de vlotte schrijfstijl is het boek ook geschikt voor pleegjongeren die zichzelf in bepaalde situaties zullen herkennen en het perspectief van de pleegouder wellicht nog beter gaan begrijpen.

1 review

Prachtig op waarheid berust boek! Een echte aanrader. Heel spannend, in één ruk uitgelezen! Een boek voor de jeugdzorg!