

## Hoofdstuk 55

*Lieve kleinkinderen,*

*Kennen jullie veel scheldwoorden? En wat is volgens jullie het ergste scheldwoord waarmee je iemand kunt kwetsen? Aan welk scheldwoord heb je zelf de meeste hekel wanneer je daarmee uitgescholden wordt?*

*Ik vind het heel erg, wanneer iemand recht in het gezicht of achter mijn rug om, mij voor 'schijnheilige' uitmaakt.*

*Mij bewust beter voor doen dan ik in werkelijkheid ben. Ik hoop niet dat ik in mijn leven dat vaak gedaan heb. Want daar schaam ik mij heel erg voor. Ook onbewust kun je schijnheilig zijn en schijnheilig doen.*

*Schijnheilig doen. Daarover gaat het in het volgende hoofdstuk. Zouden die 'schijnheiligen' in dit verhaal zich daar bewust van zijn geweest?*

**Hoofdstuk 55 - Farizeeërs bij Jezus - Lucas 13 : 31 - 35  
Mattheüs 12 : 38 - 45**

Wanneer de Farizeeërs en de Sadduceeërs met Jezus in gesprek waren kon je meestal niet merken dat ze hem haten. Nee, soms deden ze alsof zij het beste met Jezus voorhadden. Het leek dan aan de buitenkant net alsof ze misschien ook wel graag zijn leerlingen zouden willen worden.

Zo gebeurde het op een keer dat ze bij Jezus kwamen met de vraag of hij hun een 'teken' wilde geven of een groot wonder wilde doen, waardoor zij ervan overtuigd zouden zijn dat hij rechtstreeks uit de hemel was gekomen en dat hij Gods Zoon was.

En daar trokken ze een gezicht bij alsof ze wilden zeggen: 'En als u zo'n wonder doet zullen we direct in u geloven.'

De Here Jezus kon natuurlijk niet aan dit verzoek voldoen. Hij mocht geen *wonderen* doen om bij de mensen in de gunst te komen. En bovendien, ook al zou Jezus dat doen, dan nog zouden ze nog niet geloven dat hij de Messias was. Nee, deze Farizeeërs en Sadduceeërs hadden deze vraag alleen maar gesteld om Jezus bij de mensen als een gieter af te laten gaan.

Maar ook al gaf Jezus geen teken hij bleef hun geen antwoord schuldig! 'Jullie,' zei hij verwijtend, 'jullie vragen om een teken? Kennen jullie de Schriften niet die vol staan over mij? Is het dan geen teken wat de profeten

allemaal over mij geschreven hebben. Veel van hun profetieën zijn uitgekomen waar jullie bij stonden, ja vlak voor jullie ogen.

De tekens van de lucht verstaan jullie wel, want als de lucht 's avonds rood is, dan zeggen jullie: 'Morgenvroeg is het mooi weer!' En als de lucht 's morgens rood is, dan zeggen jullie: 'Vandaag wordt het slecht weer, met regen en harde wind!'

Maar de tekens van deze tijd: mijn woorden, mijn leer en mijn daden, die begrijpen jullie niet. Nu dan, ik zal jullie nog een teken geven: Het wonder van de profeet Jona. Jullie geloven dat Jona drie dagen lang in de buik van die grote vis heeft gezeten. Zo zal ook de Mensenzoon drie dagen lang in het hart van de aarde zijn. En zoals de profeet Jona na drie dagen door de vis werd uitgespuugd, zo zal ook de aarde mij niet langer dan drie dagen gevangen kunnen houden....'



Jesus draaide zich om en ging zijns wegs. Hij wist dat ze zich niets van zijn woorden zouden aantrekken. Maar wanneer Jesus na drie dagen uit zijn graf zou zijn opgestaan uit de dood, dan zouden deze mensen aan deze woorden van Jesus terugdenken....

Het was een paar dagen later en weer hadden de Farizeeërs de Here Jesus opgezocht. Ze hadden een vraag bedacht waar Jesus zeker geen antwoord op zou kunnen geven.

'Rabbi,' vroegen ze, 'waarom houden uw leerlingen zich niet aan de oude instellingen van onze voorouders? Zij eten brood terwijl ze niet van te voren hun handen met water hebben gewassen.'

Jesus antwoordde scherp: 'Jullie vinden het erg dat mijn leerlingen de instellingen van onze voorouders niet nakomen. Maar is het niet veel erger dat jullie in dezen je niet houden aan de wet van Mozes? Want in de wet van God staat dat jullie je ouders moeten eren. En volgens dat gebod is het jullie plicht om jullie ouders eten te geven wanneer zij dat niet hebben. Jullie leren de mensen om **niet** aan hun plicht te voldoen: Ze hoeven maar te zeggen: 'Dit eten dat wij bestemd hadden voor onze ouders, is korban, een offer voor God. En dan hoeven ze hun ouders dat eten niet meer te geven.'

Zelfs als dat eten niet aan God geofferd wordt dan is men niet meer verplicht om dat eten aan hun ouders te geven, terwijl die honger hebben. *Zo hebben jullie de wet van God kapot gemaakt. Jullie schijnheiligen!*

Heel goed heeft de profeet Jesaja jullie getypeerd toen hij zei: ‘Deze mensen eren mij met mooie woorden, maar in hun hart willen ze niets van mij weten.’  
Luister goed wat ik tegen jullie zeg: ‘Niet van het eten dat de mond *ingaat*, maar van de slechte woorden die de mond *uitgaan* wordt de mens onrein.’

Een poosje later zeiden de discipelen tegen Jezus: ‘Weet u wel dat de Farizeeërs het u erg kwalijk hebben genomen wat u tegen hen gezegd heeft?’

Jezus antwoordde: ‘Ik weet het, maar ik moest het hun zeggen. Laat ze maar. Het zijn blinde leiders van een blind volk. En als de blinde de blinde leidt, dan komen ze beiden in het water van de sloot terecht. En als dit volk en hun leiders zich niet bekeren dan komt het niet goed met hen....’

Weer later, tijdens een andere gelegenheid, deden de Farizeeërs heel erg vriendelijk tegen Jezus. Ze kwamen bij hem om hem te waarschuwen voor de wrede koning Herodes.

‘Rabbi,’ zeiden ze, ‘ga hier weg uit deze provincie waar koning Herodes de baas is. Wij hebben gehoord dat koning Herodes u wil doden!’

Wat klonk dat mooi: Farizeeërs, die hem kwamen waarschuwen omdat zijn leven in gevaar was. Maar Jezus wist wel wat de werkelijke reden van hun verzoek was. Nee, zo goed waren hun bedoelingen niet. Ze wilden maar één ding en dat was dat Jezus wegging. Hij moest stoppen om het gewone volk te leren. Om die reden wilden ze hem bang maken voor koning Herodes.

Maar Jezus liet zich niet bang maken. Nee, Jezus wist dat koning Herodes er niet aan dacht om hem kwaad te doen. Herodes had al genoeg last van zijn geweten om wat er met Johannes de Doper was gebeurd. Daar hoefde niet nog een moord bij te komen.

Jezus gaf de Farizeeërs het volgende antwoord: ‘Als jullie het met koning Herodes eens zijn en mij graag hier weg willen hebben, ga dan naar die vos toe en zeg tegen hem dat hij niet lang meer last van mij zal hebben. Vandaag en morgen ben ik hier nog aan het werk. Ik jaag kwade geesten weg en ik maak mensen beter. Op de derde dag is mijn werk hier afgelopen en dan zal ik weggaan.’

Daarna wendde Jezus zich tot de mensen om hem heen en zei: ‘Natuurlijk blijf ik hier niet. Ik moet vandaag, morgen en overmorgen nog verder reizen. Ik ga naar Jeruzalem. Want daar in Jeruzalem hoort een profeet te sterven.’

Jezus zweeg. Het was alsof zijn droeve ogen in de nabije toekomst keken. Hij zag zichzelf in de straten van de Davidsstad. Hij hoorde het volk schreeuwen,

dat hem aan Pilatus overleverde. Hij zag zichzelf hangen aan het kruis. Hij hoorde de Farizeeërs, die hem bespotten.... Nee, **niet** koning Herodes zou hem doden. Maar zijn eigen volk zou hem de dood injagen. Niet in een vreemde stad zou hij sterven. Niet in Caesaréa, de hoofdstad van koning Herodes. Ook niet in Rome, de hoofdstad van de wereld, maar in de oude Godsstad, in Jeruzalem zou hij aan het kruis gedood worden.

O, waarom wilde dit volk hem niet aannemen? Waarom haatten ze hem zo verschrikkelijk erg? Terwijl hij hen zo lief had en hen zo graag wilde redden.

En weer begon Jezus tegen de mensen om hem heen te praten.

Hij zei: ‘Jeruzalem, Jeruzalem, jouw inwoners hebben de profeten gedood. Ze hebben de dienaren die God stuurde, met stenen doodgegooid. Inwoners van Jeruzalem, hoe vaak heb ik niet geprobeerd om jullie te beschermen, zoals een vogel haar jongen beschermt onder haar vleugels. Maar jullie wilden niet door mij beschermd worden. Om die reden zal jullie stad en jullie tempel overgegeven worden aan de vijand en die zal alles met de grond gelijk maken.’

Ook naar deze bittere klacht van de Here Jezus luisterden de Farizeeërs niet. Nee, zij geloofden niet dat hun oude Godsstad ooit weer vernietigd zou worden. God zou het nooit weer toestaan dat Zijn stad en Zijn tempel in handen zou vallen van de vijand.

En wie dat zei moest wel een verrader zijn! Hun haat tegen Jezus werd er alleen maar feller door....

