

Hoofdstuk 57

Lieve kleinkinderen,

Dromen jullie wel eens om miljonair te zijn? Omie en ik wel. Wat zou dat mooi zijn om alles maar te kunnen kopen, waar je zin in hebt.

Doen wij om die reden mee met de Postcodeloterij? Dan doe je toch iets goeds?

Ja, welke goede doelen krijgen geen geld van de Postcodeloterij?

Zou Jezus ook aan de Postcodeloterij meegedaan hebben als hij vandaag hier in Nederland geleefd zou hebben?

En wat voor veel mensen een nog veel belangrijker vraag is: Zou Jezus het wel goed vinden dat wij aan een loterij meedoen?

Mijn mening is dat Jezus in dezen hetzelfde antwoord zou geven als hij gedaan heeft aan die jongeman, (lees maar het bijbelverhaal hieronder) die Jezus vroeg om scheidsrechter te willen zijn in de ruzie met zijn broer over de erfenis van zijn vader.

Mag je dan niet rijk zijn? Natuurlijk wel. Denk maar aan koning Salomo, de zoon van koning David. Is er wel ooit een rijkere man op deze wereld geweest als deze koning? Ja, deze jonge koning Salomo werd, zoals in de bijbel staat, door God heel erg ook met aardse goederen gezegend.

Maar weten jullie wel waar het bij Jezus om gaat? Wat hij belangrijk vindt? Nu, in de bijbel staat hoe, ja op welke manier je omgaat met alles wat je hebt gekregen. En dat mag dan geld zijn als je toevallig rijke ouders hebt, maar dit geldt ook voor de andere talenten, die je bij je geboorte van God gekregen hebt. Wat zijn talenten, vraag je misschien?

Nu, de één is goed in wiskunde, kan heel goed rekenen, terwijl een ander het talent van talen leren gekregen heeft.

Of dat je heel goed voor zieke mensen kunt zorgen of je bent heel goed in sport. En zo kun je bedenken waar je zelf goed in bent. Welk talent jij gekregen hebt.

Dan wil ik toch nog even op de Postcodeloterij terugkomen. Jaren geleden stond ik in een postkantoor in Musselkanaal. Met een vrouw kreeg ik een gesprekje over de Staatsloterij waarin je miljoenen kunt winnen. Hoe zou dat zijn?

'Niet best', antwoordde die mevrouw.

'Nee?' vroeg ik verbaasd.

'Nee, ik heb een paar jaar geleden de hoofdprijs gewonnen en nu heb ik totaal geen contact meer met mijn papa, mijn mama en ook niet met mijn broers en zussen. Nee, met niemand in de hele familie.'

Wat eenzaam en ongelukkig is zo'n vrouw met al haar miljoenen.

Hoofdstuk 57 - De rijke dwaas - Lucas 12 : 13 - 21

Op zekere dag, toen de Here Jezus druk bezig was om de mensen te leren over 'hemelse zaken', drong een jongeman zich door de mensenmassa heen en riep vrij luid: 'Rabbi, meester, zeg tegen mijn broer dat hij onze erfenis met mij moet delen!'

Op zich was dit niet zo'n vreemd verzoek van deze jongeman. Het gebeurde in die tijd wel vaker dat een rabbi een uitspraak deed in erfeniskwesties. Dat had zo zijn voordelen. Het was lang niet zo duur als bij de rechter en het ging ook nog eens veel vlugger.

Veel rabbi's vonden het ook wel leuk dat ze in dit soort zaken gevraagd werden. Het was een teken dat zij bij de bevolking in hoog aanzien stonden en om die reden zouden ze tegen zo'n vraag ook niet snel 'nee' zeggen.

De mensen om Jezus heen waren er dan ook van overtuigd dat hij deze jongeman zou helpen en in deze erfeniskwestie recht zou spreken. Ze waren wel benieuwd hoe Jezus deze familieruzie op zou lossen. Jezus deed immers altijd alles anders dan de wetgeleerden deden!

Maar Jezus dacht er niet aan om in deze erfeniskwestie partij te kiezen. Als die jongeman dacht om hem hiermee een plezier te doen, dan vergiste hij zich. Jezus stond hier urenlang de mensen te leren over Gods Koninkrijk en in plaats van zich hierover druk te maken, dacht deze jongeman alleen maar aan geld, aan landerijen, aan slaven en aan al het geld dat zijn vader achtergelaten had. Het was ook altijd weer hetzelfde. Jezus vertelde over het Heil dat bij God in de hemel te vinden is. En de mensen om hem heen? Ze lieten hem maar praten. En deze jongeman? Hij bedoelde het echt niet zo verkeerd. Maar in plaats van zich druk te maken over 'hemelse schatten', maakte hij zich druk om het geld en de goederen van zijn overleden vader.

Vrij scherp antwoordde Jezus deze jongeman: 'Wie heeft mij in deze zaak van jou en je broer als rechter of als bemiddelaar aangesteld?'

Het was alsof Jezus met dit antwoord wilde zeggen: Ik heb jullie andere zaken aan te bieden, die van veel meer waarde zijn dan een erfeniskwestie.

Nee, voor dit soort aardse zaken ben ik niet uit de hemel naar deze wereld gekomen!

Jezus bemoeide zich verder niet meer met deze jongeman. Hij moest het zelf maar uitzoeken hoe hij en zijn broer het samen eens zouden worden.

Maar tegen de mensen om hem heen zei Jezus: *'Pas op voor het verlangen naar steeds meer bezit. Kijk daarvoor uit. Je kunt heel veel bezitten, maar je leven is je bezit niet.'*

Om alle mensen van toen en van nu goed op het hart te binden dat bezit en veel geld niet het belangrijkste in je leven is, vertelde Jezus de volgende gelijkenis.

Een rijk man met heel veel landerijen gaf zijn slaven de opdracht om de oogst binnen te halen. Nu, dat loog er niet om. In geen jaren was de opbrengst zo overvloedig geweest. Dat had één nadeel. Omdat er in het hele land zoveel koren was geoogst waren de prijzen erg laag. Wat moest hij nu met al zijn koren? Geen probleem: hij liet zijn grote schuren afbreken en er nog veel grotere voor in de plaats zetten.

Dit was niet volgens de wet van Mozes. Wanneer alle rijke boeren hun koren, wijn en noten zouden bewaren voor latere jaren wanneer de prijzen weer hoger zouden zijn, dan zouden de mensen in de stad nu geen eten kunnen kopen en zelfs honger lijden.

Maar dat interesseerde deze rijke man geen biet. Iedereen moest toch in de eerste plaats aan zichzelf denken!

Toen hij alles in nieuwe grote schuren opgeslagen had zei hij bij zichzelf: ‘Nu ben ik schatrijk. Ik heb meer dan genoeg om hier nog jaren van te leven. Ik ga nu lekker uitrusten, eten, drinken en feestvieren.’

Niemand had hem gehoord. Nee, niemand had hier ook maar iets mee te maken! Niemand hoefde toch zijn plannen voor de toekomst te weten?

En toch was er Eén Iemand die hem gehoord had en die hem antwoord gaf. *Dat was God zelf.* En door de stille kamer klonk Zijn stem: ‘Jij dwaas! Jij bent een erg domme man, want vannacht nog zal je sterven. En voor wie is dan al jouw rijkdom?’

Jezus keek de mensen om hem heen nog eens goed aan en zei tegen hen: ‘Zo loopt het af met iemand, die alleen maar leeft om rijk te worden. Zo iemand heeft hier op deze wereld veel bezit, maar bij God heeft hij niets.’



Grote korenschuur

Nog eens, maar dan in duidelijke woorden en zonder gelijkenissen sprak de Here Jezus zijn discipelen toe dat ze zich geen zorgen moesten maken voor de dag van morgen, over hoe hun toekomst eruit zou zien.

Jezus zei: ‘Luister naar mijn woorden: Maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren. Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren.

Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn voor hem veel belangrijker dan vogels.

Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen zin, je blijft er geen dag langer door leven.

Maak je geen zorgen over kleding. Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleding. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.

Het gras dat vandaag op het veld staat wordt morgen gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op Hem?

Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe komen we aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’

Met die dingen houden mensen zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die dingen nodig hebt.

Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven.

Maak je geen zorgen over morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.’

