

## Slotwoord van jullie pake Eelke

*Lieve kleinkinderen,*

*Speciaal voor jullie heb ik deze kinderbijbel 'De Hillige Histoarje' geschreven door Ulbe van Houten vanuit de Friese taal in het Nederlands vertaald.*

*Waarom?*

*Nu, ik wilde jullie vertellen van Jezus, de Zoon van God, die ruim tweeduizend jaar geleden hier op deze wereld gewoond heeft. Hij vertelde de mensen over God, zijn Vader.*

*Veel mensen van toen en ook van nu zeggen: 'God? Wie is God? Over wie heb je het eigenlijk? Praat jij over een leven na dit leven? Nee, dood is dood! Maar Jezus leerde ons iets anders. Hij vertelde de mensen over God, zijn Vader. 'Wie is God?' vragen veel mensen.*

*Nu, Jezus antwoord was en is ook vandaag: 'Kijk goed naar Mij, dan kunnen jullie zien wie God is, want God, mijn Vader en Ik, zijn Eén.'*

*Jezus heeft ons mensen geleerd, dat al het leven op deze wereld van God afkomstig is. Ja, God heeft ons allemaal het leven gegeven.*

*En lieve kleinkinderen, als je dan het verhaal van God en van Zijn Zoon Jezus hoort, dan kun je dat als mens bijna niet geloven. Dat konden de meeste mensen vroeger niet en nu nog niet. Die Romeinse bestuurder Festus zei vroeger al tegen Paulus, toen hij hem van Jezus opstandig uit de dood vertelde: **'Paulus, jij bent gek geworden!'***

*De vrome Joden in Jeruzalem en ook in Rome vonden dit verhaal van een God, die zijn Zoon aan het kruis dood had laten gaan, bespottelijk. Niet waar!*

**'Paulus, jij praat grote onzin!  
Jij bent gek geworden!**

**Het is onmogelijk, gewoon niet waar dat een God zijn Zoon laat kruisigen!**



*Jezus beloofde tijdens zijn leven dat Hij de Heilige Geest, de Trooster naar de mensen zou sturen. Dat gebeurde op het Pinksterfeest, hebben jullie in hoofdstuk 103 kunnen lezen.*

*In het evangelisatieblad 'Elisabeth', in het nummer 10/11 (15 mei 2020) staat een artikel van dominee Gerrit Vreugdenhil, waarin hij over de Heilige Geest het volgende schrijft: 'In Johannes 14 tot en met 16 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat het beter is dat Hij gaat, want 'dan kan de Helper komen'. God komt als de Heilige Geest in ons en helpt ons om Jezus te volgen.'*

*Nee, lieve kleinkinderen, niet in eigen kracht kunnen wij geloven in God en in Zijn Zoon Jezus en in de Heilige Geest.*

*We mogen daarom bidden en zeker weten dat de Heilige Geest ons het geloof in Jezus wil geven. Wij allemaal mogen ons aan Jezus toevertrouwen en dan komt het altijd goed. Zeker weten!*

*Eén van jullie vroeg mij eens: 'Pake, wanneer jouw kinderbijbel uitgegeven wordt en in de boekwinkel te koop is, verdien jij er dan ook geld mee? En krijgen wij daar dan ook iets van?'*

*Mijn antwoord was: 'Lief kleinkind, maak je maar niet blij en denk niet dat jouw pake rijk gaat worden met de verkoop van deze kinderbijbel. Stel dat deze kinderbijbel uitgegeven wordt en ik er geld mee ga verdienen, dan krijgt jij daarvan maar heel weinig, want van de opbrengst gaat eerst de helft naar de Zending en de andere helft mag jij delen met onze zeven andere kleinkinderen. Reken je maar niet rijk.'*



*Kleinkind vraagt: 'Pake, wat is de Zending?'*

*Pake antwoordt: 'Weet jij wel wat een zending is?'*

*Kleinkind zegt: 'Nee pake, nog nooit van gehoord.'*

*Ja, lieve kleinkinderen, in de bijbel staat dat Jezus na zijn opstanding uit de dood zijn leerlingen de opdracht gaf om aan alle mensen over de hele wereld van Hem te gaan vertellen. In het Bijbelboek Marcus, hoofdstuk 16 vers 15 staat: **En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.***

*En aan deze opdracht van Jezus geven zendelingen gehoor. In mijn verhaaltje aan jullie voor hoofdstuk 9 (het Nieuwe Testament) heb ik jullie verteld over Theo en Jinke de Jong, die als zendelingen werken in Zuid-Afrika.*

*En wanneer je je werk als zending gaat doen, dan verdien je niets. Nee, zending zijn is geen betaalde baan! Je moet dan leven van giften.*

*En willen jullie lieve kleinkinderen ook een gift aan deze zendelingen Theo en Jinke de Jong geven, dan kan dat. Hieronder staan hun gegevens.*

#### Persoonlijke giften aan Theo en Jinke de Jong

IBAN: NL53 INGB 0000 1859 85

t.n.v.: VPE zending

o.v.v.: Theo en Jinke de Jong / Zuid-Afrika

