

Hoofdstuk 21

Lieve kleinkinderen,

*Het liefste wat elk mens op deze wereld wil is: **gelukkig zijn.***

En wanneer ben je / word je gelukkig?

De Here Jezus geeft in dit bijbelverhaal antwoorden op deze vraag.

Maar eerst nog even iets over wat mijn moeder mij vroeger vaak verteld heeft. Jullie weten toch dat mijn moeder Siewuke Visser-Hovinga een schippersdochter was? Zij en haar tweelingzusjes Trijntje zijn op 6 december 1903 op een skûtsje in Dokkum geboren.

Mijn moeder vertelde mij eens, dat zij als een meisje van een jaar of 12 op een keer helemaal alleen aan boord van hun schip was. Verveelde zij zich? Weet ik niet. Maar op een gegeven moment pakte zij de bijbel (het enige boek aan boord?) en deed die open, precies bij Mattheüs 5. Zij las de verzen 1 t/m 12.

Zalig de armen van geest

Zalig die treuren

Enz. enz.

Mijn moeder vond als jong meisje deze zinnen mooi. Gaf haar rust, zei ze tegen mij.

In de 'Bijbel in Gewone Taal' zijn deze zinnen als volgt vertaald:

'Het echte geluk is voor mensen

Het echte geluk is voor mensen

Enz. enz.

Als jullie willen, lees dan zelf in de bijbel Mattheüs 5, het hele hoofdstuk. Ook hoofdstuk 6. Wat Jezus de mensen van toen en ook ons nu allemaal leert, dat is heel erg moeilijk om in praktijk te brengen. Nee, een gewoon mens zoals jullie en ik kunnen dat niet.

Maar gelukkig is Jezus bij al deze opdrachten van Hem bij ons / in ons. Niet zichtbaar. Nee, maar wanneer wij Jezus om hulp vragen komt het altijd goed. Dat heeft hij ons beloofd en daar geloof ik in. Dat was 100 jaar geleden zo toen mijn moeder nog een heel jong meisje was en dat is nu nog zo.

Hoofdstuk 21 - De Rede op een Berg

Mattheüs 5 en 6

Lucas 6 : 47 - 49

Op een keer, toen er heel veel mensen uit het hele land naar Jezus toe waren gekomen, klom Jezus een stukje omhoog de berg op en ging daar zitten. Nu konden alle mensen beneden aan de voet van de berg hem goed zien en horen. Jezus begon tegen de mensen te spreken. En de mensen? Zij luisterden aandachtig. Ja, Jezus leerde hen met heel eenvoudige en duidelijke woorden. Zo mooi om naar te luisteren. Maar niet alleen de manier waarop Jezus hen toesprak boeide hen, maar ook wat Jezus hen leerde raakte hen diep in hun hart. Het was zo totaal anders dan wat de Farizeeërs en Schriftgeleerden hen leerden. De Farizeeërs zeiden altijd dat God vooral de rijke mensen liefhad. En dat die mensen na hun dood zeker in de hemel zouden komen, als zij zich maar nauwgezet aan de wetten van Mozes hadden gehouden.

Het was natuurlijk ook wel mogelijk dat gewone mensen na hun dood in de hemel kwamen, maar dat ging wel een stuk moeilijker. Mensen die arm waren, was volgens de Farizeeërs al een teken van Gods toorn. Nee, ze waren niet voor niets zo arm. Daar had God een bedoeling mee.

Het was geen wonder dat de mensen heel verwonderd en ook heel verbaasd naar Jezus luisterden toen hij de armen en de verschoppelingen *'zalig, dat is gelukkig'* noemde en de rijke mensen waarschuwde, dat wanneer ze alleen op hun rijkdom vertrouwden, het slecht met hen af zou lopen.



'Gelukkig zijn de mensen, die weten dat ze God nodig hebben...'

Jezus sprak de volgende woorden:

‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want God zal hen de aarde geven.

Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die **dat** het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.

Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.

Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.

Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil.

Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort.

Misschien schelden de mensen je uit of willen ze je gevangen nemen.

Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel.

De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.’



Daar zaten ze dan, aan de voet van de berg: de armen, de eenvoudige mensen, de visserslui uit Galilea, de gewone boeren en de boerenarbeiders, de kleine burgers, bedelaars en tollenaars.

Ja, al die mensen die in de grote wereld, in de hogere kringen bij de rijken, niet in tel waren en waar de Farizeeërs minachtend op neerkeken.

En Jezus zei tegen zijn discipelen:

‘Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie als mijn discipelen, een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren.’

Het waren wel heel bijzondere woorden die Jezus sprak. Waren zij, de armen en de ‘kleinen’ op de wereld, dan in staat het licht voor de wereld te worden? Was het komende Koninkrijk van God dan niet alleen bestemd voor de rijken en de machtige mensen op deze wereld?

Had de nieuwe wereld dan juist de eenvoudige mensen en hun goede werken nodig?

‘Ja!’ zei Jezus, ‘maar vergis je niet en denk niet dat het gemakkelijk is om goede werken te doen.

De Farizeeërs leren jullie dat vasten heel belangrijk is. Ook het wassen van jullie handen voor het eten en het goed wassen van de etensborden en het bestek. En dan natuurlijk het houden van de sabbat! Maar ik zeg jullie dat het aankomt op je hart.

Ik zeg niet dat jullie je niet aan de wetten van Mozes moeten houden. Ik ben juist op deze wereld gekomen om Gods hele wet te volbrengen.

Ik zeg jullie dat ‘leven naar Gods wet’ zelfs veel moeilijker is dan alle wetten en wetjes na te leven, die de Farizeeërs jullie extra opgelegd hebben om te doen.’

‘Er is jullie geleerd: ‘Je mag geen moord plegen.’ Maar ik zeg tegen jullie dat iedereen die zijn broer haat al een moordenaar is.

Er is jullie geleerd om in de tempel in Jeruzalem offers te brengen. Maar wanneer je dat doet en plotseling herinner je je dat je broer kwaad op je is, ga dan eerst naar je broer en maak het weer goed. Pas dan mag je God een offer brengen.

Er is jullie geleerd dat wanneer je een eed gedaan hebt, dat je die niet mag verbreken. Maar ik zeg jullie: Zeg niet te snel wanneer je denkt dat het waar is: dat is waar, zo zeker als de Heer leeft. Zweer helemaal niet. Zeg ja als het ja is en zeg nee als het nee is.

Er is jullie geleerd: oog om oog en tand om tand. Ja, als een ander jou iets aandoet, wordt bij hem voor straf hetzelfde gedaan. Maar ik zeg jullie daarover: Verzet je niet tegen iemand die jou kwaad doet. Stel dat iemand je een klap in je gezicht geeft, draai dan je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan.

Er is jullie geleerd dat je moet houden van de mensen om je heen. En dat je je vijanden moet haten. Dit zeg ik hierover: Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen.

Alleen dan zijn jullie echte kinderen van God!

En nadat Jezus dit allemaal gezegd had, waarschuwde hij de mensen, dat zij hun goede werken niet aan de mensen moesten laten zien. Ja, in die tijd gebeurde het vaak dat een rijk iemand eerst een slaaf op de trompet liet bazuinen voordat hij een arme man een beetje geld gaf om eten en drinken te kopen.

Als je een gift geeft hoeft niemand dat te weten, net zoals het verkeerd is om op de hoek van de straat te gaan staan om te bidden zodat iedereen het kan zien.

Nee, als je gaat bidden, doe dat dan in je slaapkamer, zodat niemand het ziet.

Als jullie bidden, gebruik dan deze woorden:

‘Onze Vader in de hemel,
laat iedereen u eren.
Laat uw nieuwe wereld komen.
Laat op aarde uw wil gedaan worden,
Net zoals in de hemel gebeurt.
Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.
En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,
Want ook wij hebben andere mensen hun fouten vergeven.
Help ons om nooit tegen u te kiezen.
En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.
Want u bent koning
U regeert met grote macht,
voor altijd.
Amen.

Jezus leerde de mensen wat het allerbelangrijkste in je leven is. Dat is niet om ten koste van alles miljonair te worden. Nee, zei Jezus, je moet zelfs niet proberen om rijk te worden. Want aardse rijkdom rot weg of wordt gestolen. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit, ook al is die nu nog niet zichtbaar. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn!

Tot slot vertelde de Here Jezus de mensen nog een verhaal. Ja, een heel gewoon verhaal, maar wel een verhaal om goed tot je door te laten dringen.

‘Luister naar mijn woorden en doe wat ik je vraag. Dan lijkt je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond, ja op een rots. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Maar het huis blijft staan, want het is stevig gebouwd. Maar stel dat je wel naar mij luistert, maar niet doet wat ik zeg. Dan lijkt je op een domme man die zijn huis bouwde op zachte grond. Op een dag gaat het hard regenen en waaien. De rivieren stromen over en de wind en het water slaan tegen het huis. Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.’



‘Dat huis zakt in elkaar, er blijft niets van over.’

Toen de mensen weer terug naar huis gingen, ieder naar zijn eigen dorp of stad, waren ze diep onder de indruk van alles wat ze gehoord hadden. Nog nooit hadden ze iemand zoals Jezus horen praten. Nog dagen lang moesten ze steeds maar weer denken aan de woorden van Jezus.

Ze geloofden nu allemaal dat Jezus een groot profeet was en velen hoopten dat Jezus meer zou zijn dan een profeet, nl. de beloofde Messias. De algemene verwachting was dat het nu niet lang meer zou duren. Binnenkort zou Jezus ongetwijfeld zijn Koninkrijk in Israël gaan oprichten.

Niemand, nee niemand verwachtte dat het Koninkrijk van Jezus onzichtbaar zou zijn. Dat de man van Nazareth niet op een troon, maar in het graf terecht zou komen. Dat het met hem zou gaan door diepe ellende naar de heerlijkheid.

Aan het einde waren er niet veel mensen meer die Jezus trouw bleven en in hem bleven geloven. Zelfs zijn eigen leerlingen begrepen toen nog niet wat er moest gebeuren. Snapten niets van die vreselijke weg die Jezus moest gaan naar het kruis.

Maar uiteindelijk bleven elf van de twaalf leerlingen toch in Jezus geloven. Hij was en is voor hen de beloofde Messias, de Verlosser.

Nooit hebben de leerlingen van Jezus vergeten wat hij hen op de berg geleerd had.

Heel veel jaren later, toen de Here Jezus al was opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, heeft Mattheüs, één van de twaalf leerlingen het voor ons opgeschreven.



Mattheüs heeft het voor ons opgeschreven.