

“Evangeliegemeente Oase” te Doornspijk

studie G.K. Verbaan. 12-8-2022

De Drie Levensfasen van de mens

In welke drie fasen...perioden...tijdvakken... **kunnen** we ons leven indelen of misschien moet ik wel zeggen..?

In hoeveel tijdvakken **is** het leven ingedeeld?

Schriftlezing 1 Korinthe. 15:35-58

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 36 Dwaas! Wat gij zelf zaait, wordt niet levend, of het moet gestorven zijn, 37 en als gij zaait, zaait gij niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van koren, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam. 39 Alle vlees is niet hetzelfde, maar dat van mensen is anders dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer anders dan dat van vissen. 40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. 42 Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. 45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. 49 En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. 50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzvolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. 1 Kor.15: 35 -58

Ons thema ...

In welke drie fasen...perioden...tijdvakken **kunnen** we ons leven indelen.

In hoeveel tijdvakken **IS** het leven in te delen?

Deze vraag stelde ik vele malen aan diverse personen, ‘ongelovigen’, gelovigen, ouderen en jongeren o.a. aan een jonge oma die wekelijks getrouwd een Bijbelvaste gemeente/kerk in onze regio bezoekt... Ook aan een pasgetrouwd christelijk echtpaar. Opvallend dezelfde ‘reacties’. “Ja dat is wel een moeilijke vraag... ” “Wat bedoelt u ?” Het werden interessante gesprekken. Een van hen stamelde zelfs: “Ja, ja - geboorte - ouder worden – wedergeboorte - overlijden, ja daar vraagt u mij nogal wat.”

Nogmaals de vraag: “**Hoeveel fasen/perioden zijn er in ons leven?**”

Ja, dan kom je al gauw bij allerlei psychologen.

In mijn opleiding heb ik mij moeten bezighouden met ‘knappe koppen’ op het terrein van de psychologie, didactiek en pedagogiek zoals:

Sigmund Freud, grondlegger van de psychoanalyse. *Oedipus complex (mannen)*

Carl Gustav Jung Zwitsers psychiater/psycholoog. *Oedipus complex (vrouwen)*

prof. dr. H.C.Rümke: de *levensstijlperken van de man..*

Fritz Künkel Duitse dieptepsycholoog (1889 – 1956).

Alfred Adler Oostenrijks psycholoog en psychiater. (Minderwaardigheidscomplex)

Jean-Jacques Rousseau filosoof en pedagoog.

Allemaal bollebozen, die veelal boosaardig uit hun bol hebben gesproken of uit het Griekse mythologische gedachtegoed.

Eén wil ik toch noemen namelijk bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit in Utrecht in de 1^e helft van de vorige eeuw:

Martinus J. Langeveld helaas worden zijn christelijke ideeën niet meer relevant gevonden en kregen de eerder genoemde mannen het voor ‘het zeggen’ In mijn examentijd werd niet meer naar prof. Langeveld gevraagd! Toch wil ik hem eren met deze foto.



Prof. Martinus J. Langeveld

Nogmaals de vraag: “**Hoeveel fasen/perioden zijn er in ons leven?**”

Misschien zoals rabbi Joseph (± 6^e eeuw voor Christus) het indeelde tijdens de Babylonische ballingschap, te lezen in de Talmoed ?

5 jaar de studie van de Bijbel,
.. 10 jaar studie van de Mishna;
....13 jaar voor de geboden;
.....15 jaar voor de studie van de Talmoed,
.....18 jaar voor het huwelijk;
.....20 jaar voor het verdienen van een levende,
.....30 jaar om de macht;
.....40 jaar verstandigheid;
.....50 jaar voor het geven van advies;
.....60 jaar voor de oude dag
..... 70 jaar voor grijze haren
.....80 jaar voor speciale kracht
.....90 jaar voor de gebogen rug
.....100 jaar het is alsof hij reeds gestorven is en overleden

Of weer een andere optie om de levensfasen in te delen als volgt:

1. De baby
2. De peuter
3. De kleuter
4. Het schoolkind
5. De puber
6. De jongvolwassene
7. De volwassene
8. De oudere

Maar als je iets gaat faseren.....

Als je iets in perioden gaat indelen...

Als je wat in stukken wil hakken.... **dan moet je ergens beginnen**

Je moet een begin hebben en uiteraard ook een einde.

De bovenstaande lijstjes beginnen bij de baby en eindigen met de oudere de volwassen mens.....



Dat deel wat in de volksmond genoemd wordt:

.....”**Van de wieg tot het graf.**”....



Ja, dan hebben wij een begin en een eind, dan kunnen we beginnen met een **fase-indeling** te maken bijv. in een aantal dagen of jaren.

Een naam geven... Zoals ‘**mijn babytijd**’ of ‘**mijn pubertijd**’....of de jaren van de jongvolwassenen etc. MAAR.....

Wanneer begint ons leven? Wanneer beginnen we te tellen?

Moet je aan een willekeurige moeder vragen..... Wanneer begin je te tellen met de leeftijd van je kind?

Vroeger had Japan een voor ons eigenaardig systeem om de leeftijd te bepalen. Iedereen werd namelijk **een jaartje ouder op de eerste dag van het nieuwe jaar. Ook waren baby's direct na de geboorte al 1 jaar oud.** Dit betekent dat een baby die op 28 december ter wereld komt, een paar dagen later dus al twee jaar oud is! Dit verwarrende systeem is in 1902 afgeschaft, maar sommige ouderen in Japan gebruiken deze telmethode nog steeds.

In Israël.....?

In de Mishna zien we verwijzingen naar het vieren van de geboortedag bij heidense leiders. (De Misjna omvat de zogeheten mondelinge leer van de Thora en bevat een toelichting op de geboden en verboden aan het Joodse volk die in de Thora zijn opgenomen.) Het lijkt erop dat het jaarlijks vieren van de verjaardag onbekend is in de religieuze Joodse rituelen.

De geschiedschrijver Josephus, schrijft: "*Nee, de wet staat ons inderdaad niet toe om feesten te houden bij de geboorte van onze kinderen, en daardoor gelegenheid te geven tot overmatig drinken*"



Maar wanneer begint ons leven?

Wanneer beginnen **wij** te tellen?

Wanneer we poedelnaakt schreeuwend ter wereld komen.?.....We weten beter!
Of niet.....?

Psalm 139 is er duidelijk over dat het leven in de baarmoeder begint....

*Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, **Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.** wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; **uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond.** Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U. Psalm 139:13-18*

De moderne wetenschap beaamt dit door te stellen dat zodra de eicel en de spermacel versmelten, het leven begint...De conceptie. (Wat voelen wij ons vaak gelukkig als de wetenschap weer eens bewijst dat de Bijbel gelijk heeft.) Laten we dit onthouden: de Bijbel heeft het bewijs van de wetenschap niet nodig, **de Bijbel bewijst zichzelf !!**

Hoe gruwelijk veroordeeld de medische wetenschap zichzelf door het aborteren, het doden van het leven in de baarmoeder, wat juist de meest veilige plaats zou moeten zijn waar een mens zich ooit bevindt. Hoe kan een aborteur zich in vredesnaam abortusarts noemen? Menig praktiserende arts in ons land heeft de eed van Hippocrates, gezworen. In 1878 werd er in Nederland een artseneed ingevoerd, die was gebaseerd op de eed van Hippocrates. Deze artseneed werd door de VSNU in 2003 vervangen door een andere eed, die in 2010 nog op enkele punten is aangepast. Nog steeds leggen medisch studenten een eed of gelofte af op het moment dat zij hun arts bevoegdheid krijgen. Dit heeft op zich geen juridische betekenis. In Nederland werken de artsen van het kleinere Nederlands Artsenverbond nog wel steeds op basis van de oorspronkelijke eed van Hippocrates. De openingszin van deze eed en twee zinnnetjes uit deze eed, moeten ons tot bezinning brengen, zweren bij de Griekse goden!



Manuscript van de eed van Hippocrates uit de 12e eeuw, in de vorm van een kruis

“Ik zweer bij Apollo, de Genezer, bij Asclepius, Hygieia et Panacea, en bij alle goden en godinnen, die ik tot getuigen roep, dat ik deze eed en deze verklaring, naar beste weten en vermogen, zal nakomen.”

- Ik zal nooit aan een vrouw een middel toedienen ter vernietiging van ontkiemend leven.
- Ik zal mijn leven en mijn kunst steeds zuiver en rein bewaren.



Hippocrates
460-370 v.Chr.

Met de eerst volgende alinea's wil ik duidelijk maken dat een groot deel van de wetenschappers de relatie met God geheel heeft verbroken. Dit is van veel ernstiger betekenis is dan menigeen vermoedt. Zij laat zich nu veelal leiden door de duisternis, het occulte, door de zijde van satan te kiezen. De apostel Paulus waarschuwt de Korintiërs en dus ook ons, voor de werkwijze van satan, er is immers niets nieuws onder de zon.

“...Opdat de **satan** op ons geen voordeel mocht behalen. **Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend...**” 2 Kor. 2:10a-11

We zijn overgevoelig geworden voor: “*Het is wetenschappelijk bewezen dat ..*” Maar pas op voor dat ‘wetenschappelijk’ bewijs. Ook de wetenschap is op zoek naar de oorsprong van het leven, maar tegen Gods regels in, dat wil ik hieronder graag duidelijk maken. We maken dus even een stapje zijwaarts.



CERN (Europese Raad voor Kernonderzoek). In Genève bevindt zich een 27 km lange cirkelbuis. In augustus 2008 werd de Large Hadron Collider of LHC of 'grote hadronen-botser' in gebruik genomen, de grootste deeltjesversneller ter wereld. De grootste machine ooit gebouwd. Hier ligt ook het ontstaan van WWW het World Wide Web --De Hebreeuwse letter W 7 uitgesproken Wav heeft een getalswaarde waarde van 6 ...666 !!! Is het

onderstaande waarvan Daniel spreekt?...***En de kennis zal vermeederen.*** Dan.12:4

Het rapport in 2014 van een aantal van werelds topwetenschappers (waaronder 20 Nobelprijswinnaars) hebben hiermee een verbluffend document uitgegeven waarin **ze waarschuwden dat de waarheid van God en mensen werd onderdrukt in het Westen.** Een van de waarheden van God die in het Westen wordt onderdrukt is door te stellen dat, wanneer een sperma-deeltje een vrouwelijke eicel ontmoet



er een “flits” van licht tevoorschijn komt en dat de splitsing van een **nog onbekend deeltje** ervoor zorgt dat het ene deel in de baby terecht komt en het andere deeltje **interdimensionaal** wordt. Dat deeltje heeft het vermogen om bliksemsnel te communiceren met de beide deeltjes hoewel ze kunnen afgezonderd zijn van elkaar, door zelfs andere

dimensies. **De echte waarheid is dat onmiddellijk leven gecreëerd wordt in de**

schoot, en dat er een onafscheidelijke en directe communicatie link is tussen mensen en God.

Met **wié** CERN in contact wenst te komen werd 19 augustus 2019 duidelijk, toen een dozijn van de wetenschappers op video werden opgenomen door een Buitenlandse Inlichtingendienst en terwijl zij een menselijk offer brachten voor een groot beeld van de **“vernietiger van de werelden”** de god Shiva. Wel wordt de video door de CERN als fake news weggezet, maar we zijn gewaarschuwd. Het is een gangbare praktijk in esoterische samenlevingen de waarheid te verbergen voor het volle zicht en om niet-ingewijden te misleiden, over de symboliek van de ware betekenis. Er zijn in de 21^e eeuw niet alleen verkeers-slachtoffers maar ook rituele-mensenoffers. Alleen die ‘halen’ de dagbladen niet zoals de dagelijkse doden in het verkeer, zij worden gezien als nepnieuws, dus niet publiceren.



Het brengen van een menselijk offer, jonge vrouw in witte kleding

De LHC is de meest complexe experimentele faciliteit dat ooit werd gebouwd, en nogmaals, de grootste machine die ooit in de menselijke geschiedenis is gemaakt. Maar in het rapport staat ook de werkelijke reden van CERN. In 2009 verklaarde de toenmalige directeur van CERN, Sergio Bertolucci:



“Uit deze deur (interdimensionaal) kan iets komen, of we zouden er iets door kunnen versturen”...

En Aurelien Barrau, de Franse deeltjes-natuurkundige bij CERN, voegde eraan toe: "Het idee van meerdere universums is meer dan een fantastische uitvinding en verdient om door ons heel serieus genomen te worden."

Het volgende geeft ons te denken: India is slechts in tegenstelling tot de permanente



Cernunnos

leden van de CERN een geassocieerd lid. Opvallend dat juist dit land een 2 m hoog geschenk aanbiedt voorstellende de god Shiva Nataraja, het symbool van de kosmische krachten, de god van de levenskracht, tevens de god van de **vernietiger van de werelden**. Shiva is de god van de yogi's, in zelfcontrole en is celibatair, het is het hoogste goddelijke wezen binnen het hindoeïsme, terwijl hij op hetzelfde moment een minnaar van zijn ‘echtgenote’(shakti moedergodin) is. Dit beeld staat op het terrein van de CERN waar ook het WWW is ‘ondergebracht’, op korte afstand van het hoofgebouw is deze hindoeëgod geplaatst. En Cern is vernoemd naar **Cernunnos** - de Keltische gehoornde god, in de Griekse cultuur de god Pan, die een tempel had aan de poorten van de hel.



Shiva Nataraja

We hebben nu het begin van het leven gevonden, namelijk tijdens de conceptie. Maar nu komt het werkelijke ‘einde’ ter sprake en dat kan choquerend zijn.

Er is namelijk geen einde aan het menselijk leven.....!

Gods Woord zegt heel duidelijk:

Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Pred. 3:11



Nogmaals daar is de Bijbel duidelijk over. Natuurlijk is daar wel een einde aan ons **aards bestaan**. Bij ons sterven wordt wel gesproken over...'

- 'Uit de tijd zijn!'
- 'overlijden', over het lijden heen zijn...
- gestorven....
- heengaan....
- inslapen....
- het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Maar let op... aan ieder mens is **eeuwig 'voort-leven'** gegeven**alleen wát voor vorm of soort leven** zal er na onze dood door ons geleefd worden..?

Daniël zegt:



Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

Daniël 12:2



Een modernere vertaling luidt:

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.

We hebben dus de 'periode'...'het leven'...Het gehele 'traject' - het aan ons geschonken leven -, vastgesteld tussen de conceptie en de **nimmer eindigende eeuwigheid**.

Dit gaan we nu in drie fasen.....in drie 'tijdperken' als volgt neerzetten:



1. Fase I.....van conceptie tot het geboren worden.. (± 9 maanden)
2. Fase II..... van geboorte tot sterven..
3. Fase III.....na het sterven (overlijden) ‘de eeuwigheid’ in.

Eerst wil ik iets zeggen over deze eerste periode de fase I.....



Eerste levensfase: (conceptie tot) geboorte

1. Herinneringen aan deze 1^e fase en overgang naar de 2^e fase (geboorte) is volkomen uitgewist. (*Er is geen enkel geheugen aan de tijd in de baarmoeder*).
2. Samensmelten zaad (spermacel) en vrouwelijke ei...Het begin van het leven dat eindeloos zal zijn.
3. Het embryo bevindt zich in een alles omhullend klimaat **van water**...!!!
4. Uiterste geborgenheid....bescherming...veiligheid..
5. Het embryo verkeert (9 maanden) in het **donker**.
6. In de baarmoeder heerst een hogere temperatuur... ± 15°C. dan de buitentemperatuur het lichaam...(in ons klimaat)
7. Voeding en groei via navelstreng en niet van ‘buitenaf’ door de lucht (80% stikstof 20% zuurstof.) zoals na de geboorte.
8. In zeer beperkte ruimte...!
9. In bijzonder lichamelijke houding z.g. ‘foetushouding’ zo’n lange tijd.
10. Geboortekanaal wonderlijk klein.
11. Geboorte onder grote druk, spanning en pijn voor het kind...dus niet alleen voor de moeder.
12. Terugkeer onmogelijk na geboren te zijn.
13. Volkomen onbekend met de komende nieuwe levensfase.
14. Misschien zijn er nog meer bijzonderheden te bedenken....

Derde levensfase..

En dan komen we bij onze Schriftlezing (pag.1) terecht...

Paulus spreekt regelmatig in zijn onderwijs over geheimenissen bijv. het geheimenis van het huwelijk.

Paulus heeft diverse openbaringen ontvangen van de Here en één daarvan stelt hij hier aan de orde, aan de gemeente in Korinthe.

Paulus schrijft deze brief aan de Korintiërs in Griekenland waar men het onaanvaardbaar (onmogelijk) achtte dat het stoffelijk overschot, het dode lichaam, weer tot leven zou komen. Dan gebruikt Paulus voor deze Korintiërs het woord DWAAS.....Niet als scheldwoord maar hij noemt hen zo omdat zij **geen rekening met God houden**.. Ps. 14:1

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijke en afschuwelijke misdaden, niemand is er, die goed doet. Ps. 14:1

Jullie weten toch (zegt Paulus) dat het gezaaide zaad....openbarst....sterft en nieuw leven **brengt**.....sterven is een **voorwaarde** voor leven!

Dan is het toch **niet zo onvoorstelbaar dat** het dode menselijke lichaam, dat in het graf verteert het begin is van een nieuw verheerlijkt leven?

Paulus werkt het natuurlijke voorbeeld van de zaadkorrel die sterft, dan verder uit....Hij maakt duidelijk dat het nieuwe lichaam van een **heel andere orde** zal zijn dan het huidige. Zoals ook het in de aarde gezaaide maïskorreltje **in heerlijkheid** ver afstaat van de prachtige maïsplant die na het sterven van de korrel, in de herfst is te bewonderen op de velden, rondom ons.

Dat naakte maïskorreltje heeft nog niet de bekleding van de wortels....van de prachtige groene stengel, bladen en goudgele kolven. Zo ontbreekt ook aan het menselijk lichaam dat begraven wordt de heerlijkheid die het in de toekomst zal hebben. Zo ook in de bloemenwereld orchideeën/zonnebloemen. 2 Cor. 5:1-4 . God is zeer overvloedig met het zaad in zijn schepping, honderden eikels van een eikenboom-2 handen vol zonnebloempitten uit een zonnebloem, zo ook met het woord van God, het zaad in de akker. Het ligt niet aan de hoeveelheid zaad of aan de zaaier, maar aan de akker waar het in valt.

Zaad van de orchidee minuscuul klein als stof-zaad, maar net zoals het grotere zonnebloemzaad overvloedig in aantal, hoe groot is God?



Zaad van en uit de zonnebloem



*Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat **het sterfelijke door het leven worde verslonden**. 2 Kor.5:1-4*

Wat een **openbaring** heeft Paulus ontvangen!

Geweldig, inderdaad Goddelijk!

Paulus legt nogmaals de Korintiërs uit dat, zoals God in de schepping elk plantensoort zijn eigen zaad geeft en elk zaad zijn eigen 'plantenvorm' .. Zo zal ook het gestorven lichaam worden opgewekt in een door God gewenste vorm **harmoniserend in overeenstemming met het wezen** v.d. mens. We zien dat ook op de Berg der **Verheerlijking** waar Johannes, Jacobus en Petrus de ontmoeting hebben met Elia en Mozes. De herkenning is daar direct omdat daar de overeenstemming is, de harmonie met het wezen van deze twee Godsmannen.

Paulus gebruikt nogmaals een alledaags voorbeeld..."het vlees van vissen, vogels, lastdieren etc." allemaal verschillend van substantie, of materie... Zo zal ook het toekomstige lichaam een andere samenstelling hebben dan het huidige met nog een opmerkelijk verschil, namelijk die van **heerlijkheid**.... Ook die zal verschillend zijn en dan gebruikt Paulus de zon, maan en sterren als voorbeeld.

Het aardse, menselijke lichaam heeft **nauwelijks heerlijkheid**, laat staan 'lichtglans'...Over het hoe en waarom van die verschillen vertelt Paulus niets. Weer gebruikt Paulus het zaaien van een zaadkorrel.....Gezaaid in **vergankelijkheid** maar opgewekt in **onvergankelijkheid**. (Rom. 8:21 en (2 Tim. 1:10)

In ...dit...**onvergankelijkheid** ligt besloten dat het nieuwe lichaam eeuwig leven heeft, het vergaat niet meer. Halleluja !

***"...in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods...."** Rom.8:21*

***"... Doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie. ..."** 2 Tim.1:10*

Er wordt een natuurlijk lichaam **gezaaid (begraven, niet gecremeerd, we zijn uit stof geschapen en niet uit as)** en een geestelijk lichaam opgewekt. Paulus zegt heel duidelijk als er een natuurlijk lichaam is dan ook een geestelijk lichaam.

LEVENSFASE PRINCIPES

Aardse fase (tijdelijk)

Huidige lichaam

Psychikos

Het **huidige** lichaam is gekenmerkt en bepaald door de ziel.

De **aardse** mens wordt geleid door de ziel.

Hemelse fase (eeuwig)

Toekomstig lichaam

Pneumakos

Het **toekomstige** lichaam gekenmerkt en bepaald door de **Geest**.

De **geestelijke** mens wordt door de Geest geleid.

Het huidige lichaam... De soma psychikon is dus geen lichaam dat **bestaat uit** ziel.....maar een lichaam dat **gekenmerkt en bepaald** wordt door de ziel, een lichaam dat past bij de ziel, een lichaam waarvan de ziel het 'levendragende' element is..(een ontziend lichaam is immers een dood lichaam).

Definitie van de ziel:

Het niet-materiële-onzichtbare-onsterfelijk deel van de mens.

In 1Korinthe15: 47 gaat Paulus nog verder en wijst erop dat wij, de aardse mens, uit stof, uit de aarde uit de aardbodem zijn gemaakt Gen.3:19 stoffelijk, sterfelijk.

“...in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Gen 3:19

Maar de **tweede Mens** is uit de hemel....Niet uit de aarde....vandaar dat Jezus na de dood te hebben overwonnen, opstond met een **verheerlijkt** lichaam. Wat van een geheel **andere orde** is, dan dat van vóór Zijn sterven...

Enkele voorbeelden wat betreft het **verheerlijkt** lichaam van Jezus Christus

1. Jezus,Hij werd aanvankelijk **niet herkend** door Maria in de graftuin (maar wel zijn stem).
2. Werd dezelfde dag door de Emmaüsgangers **niet herkend**....maar bij het breken van het brood.....duidelijkheid. (Zijn herkenbare handeling)

3. Bij het plotseling verschijnen in de groep discipelen moest Jezus steeds zeggen: “*Vrede zij u.*” Angst...verbazing. Jezus liet hen de tekenen aan handen en de zij zien...Het bijzondere, het speciale, het eigene van Jezus.
4. Acht dagen later bij de verschijning aan Thomas. Weer de dezelfde reactie....weer dat **niet herkennen** van Jezus in eerste instantie, in zijn verheerlijkt lichaam.

Er zal werkelijk een nieuw, **verheerlijkt** lichaam zijn voor hen die in de Here sterven....

En de anderen die Jezus hebben afgewezen? Afschuwelijk maar ook dat moet worden gezegd..!

Zoals Daniel bijvoorbeeld gezegd heeft. We lezen van hem..

Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. Dan 12:2

Beiden, gelovigen en zij die Jezus hebben afgewezen, krijgen hun lichamen weer terug. Eeuwig leven in **heerlijkheid** of eeuwig leven in **afgrijzen**..

Voor de gelovigen geldt een verheerlijkt lichaam niet een lichaam dat (enkel) uit geest bestaat maar een verheerlijkt lichaam dat ‘past’ bij de Geest, de Heilige Geest....zoals onze ziel bij ons sterfelijk lichaam ‘gepast’ heeft.

Paulus heeft er nog veel meer over te zeggen.....kunnen we zelf lezen...zoals bijvoorbeeld...hoe de reeds gestorven gelovigen tegelijk met de nog levende gelovigen, in een punt des tijds...in een ondeelbaar ogenblik ‘atomoi’ onvergankelijk worden opgewekt, veranderd worden de Here tegemoet gaande.

Nu enkele overeenkomsten in **OVERGANG** vanuit de baarmoeder naar het ‘geboren-zijn’ en de overgang van het aardse leven naar het eeuwige leven...

Overgang van de 1^e fase naar de 2^e fase, de BEVALLING en van de 2^e fase naar de 3^e fase het OVERLIJDEN.

1. We hebben in beide situaties nauwelijks een idee wat ons te wachten staat.
2. Het blijft een moeilijke ‘doorgang’ zowel de bevalling als het sterven. Paulus schrijft zelfs over de ‘doorgang’, van het sterven als over een vijand: “*De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood,*” 1 Kor 15:26
3. Er is geen terugkeer mogelijk naar het tijdelijke aardse leven... Dit geldt zowel voor de gelovigen als ongelovigen. Immers voor de pasgeborene, uit de moederschoot gekomen, is terugkeren ook onmogelijk.
4. Er zal ook inderdaad een ander ‘klimaat’ zijn.....Hoe?
Paulus zegt elders dat het ‘daar’ onbeschrijflijk...onuitsprekelijk is.
Letterlijk verwoordt hij het als volgt... “*dat hij weggevoerd werd naar het*

paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken... 2 Kor 12:4

Jezus, Hij heeft de weg daarheen gebaad. Vlak voor zijn sterven heeft Hij als Hogepriester gebeden voor u en mij, zij die in Zijn Naam geloven..... Voor ons, waarvoor Hij het OFFER gebracht heeft aan het vloekhout van Golgotha. Hij bad:

Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld. Joh 17:24

De Heer wilde de zijne bij Zich hebben.....in die derde fase.....voor de zijnen een ‘locatie’ die door onze Heer en Meester...onze Heiland **HEERLIJKHEID** werd genoemd. Alleen maar te benoemen met het woord **HEERLIJKHEID**. Jezus kon het ons niet anders zeggen omdat het nauwelijks overeenkomsten heeft met het aardse bestaan. Wat is er voor overeenkomst tussen die droge, kale en naakte maïskorrel en die meer dan 2 m hoge maïsplant in al zijn schoonheid. En de weg daarheen is door Jezus gebaad. Hij wenst jou en mij in deze heerlijkheid te brengen, Jezus bidt daar zelfs voor tot de vader in het door ons zogenoemde Hogepriesterlijk gebed.



“Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld.” Joh.17:14

Fase II, de periode van de geboorte tot ons sterven, zie pag.8---‘leef’-tijd----gaan we niet uitvoerig bespreken. Iedere lezer kan weten hoe het leven geleefd mag/moet worden. Door biddend de Bijbel te lezen zullen de ogen opengaan. Immers de eeuwigheid is afhankelijk van de tijd van onze ‘leef’-tijd. Ons lot **na** de dood hangt af **van wie we zijn tijdens ons leven hier.**” Wie Christus voor ons was in ons tijdelijk bestaan op aarde, zal Hij ook zijn in de eeuwigheid!



Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.